

# Gedichten in Tijden van Corona

*Sonnet 17 juli 2020*

Ons zelfbeeld staat ons in de weg. We zien  
onzelf als gidsland van de nuchterheid  
met monopolie op gezond beleid.  
Moreel gelijk voegt zich naar ons stramien.

De anderen zien ons zoals we zijn:  
een klein, verwend belastingparadijsje,  
waar elk principe voor een bodemprijsje  
te koop is, narcostaatje aan de Rijn

en land van botte onderhandelaars,  
die zich als kanselprekers presenteren.  
Op noodhulp worden voorwaarden bedongen,

want onder dominees is deernis schaars.  
Ons Nederland heeft nog zoveel te leren,  
maar zelfs dat inzicht is niet doorgedrongen.

Ilja Leonard Pfeijffer