

Gedichten in Tijden van Corona

Opnieuw

Dit gebeurt steeds weer. Zon komt op,
een visser vaart in een kleine boot. Wie
herhaling niets duidelijker maakt
wordt bang en wil opnieuw kunnen beginnen.
door een bos rennen, over ijs rennen,
alles nieuw invullen, wind, lucht, adem,
lage tonen van botsende wolken, met zacht
kleuren die niemand in de rede valt.
Ook mogelijk: naar een punt op de muur
kijken, naar een punt op de huid, het kijken
heen en weer bewegen, tegelijk met het ademen,
tegen jezelf spreken, herhalen, luisteren.
niets gebeurt, klokken slaan uren die er niet zijn,
je mag opnieuw beginnen, overtuig jezelf.

Nachoem Wijnberg