

Gedichten in Tijden van Corona

ik kan niet naar documentaires kijken

ik kan niet naar documentaires kijken
met mensen die op hun buik
door nauwe grotten schuiven

mensen met boven hen een hoge berg
en onder hen de massieve aarde

zwaartekracht

de rug waar de hand van een geliefde over gaat
het plafond een stuk hoger in de slaapkamer
het bed zachter en de deur dichtbij

de berg drukt
de deur van het wachthok is dik en van staal
kan dicht

dan mag het wachten beginnen

op het verhoor
het erge

de lucht de vogels
de binnenplaats

Tsead Bruinja