

Gedichten in Tijden van Corona

DE BERN HA IT FJOER OANSTUTSEN

wy jouwe te folle ljocht tegearre
do en ik tinke dat se ús net sjogge
mar se sjogge ús

lykas besjogge se in himel
fol fallende stjerren op flylân
ein augustus

it is nacht op it eilân langstme
dat skûmkoppen fan ferwyt en ferlet oanfrette
en golle weagen fan belofte sân oansette

de bern ha it fjoer oanstutsen op it strân
it hast op in folwoeksen sûpen set en it oan elkoar bekend

sjogge inoar inoar inoar

ien boat kin my meinimme
mar dêrfoar moat ik slimmer siik wêze
en minder ljocht jaan

ien boat komt net
hoe't ik ek flok

baarnt ôf
op oare weagen

raand goud

de bern ha it fjoer oanstutsen
en wy

wy jouwe tefolle ljocht

DE KINDEREN HEBBEN HET VUUR AANGESTOKEN

wij geven te veel licht samen
jij en ik denken dat ze ons niet zien
maar ze zien ons

net alsof ze naar een hemel kijken
vol vallende sterren op vlieland
eind augustus

het is nacht op het eiland verlangen
dat schuimkoppen van verwijt en verlangen aanvreten
en gulle golven van belofte zand aanzetten

de kinderen hebben het vuur aangestoken op het strand
het bijna op een volwassen zuipen gezet en het aan elkaar bekend

zien elkaar elkaar elkaar

één boot kan me meenemen
maar daarvoor moet ik zieker zijn
en minder licht geven

een boot komt niet
hoe ik ook vloek

brandt af
op andere golven

gesmolten goud

de kinderen hebben het vuur aangestoken
en wij

wij geven te veel licht

Tsead Bruinja

(dichter des vaderlands 2019-2020)