

## Gedichten im van Corona

### De zeer oude zingt

er is niet meer bij weinig  
noch is er minder  
nog is onzeker wat er was  
wat wordt wordt willoos  
eerst als het is is het ernst  
het herinnert zich heilloos  
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos  
wordt van aanraakbaarheid rijk  
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd  
als het hart van de tijd

Lucebert