

Gedichten in tijden van Corona

EIGHT DAYS A WEEK

Als mijn vrouw met de bus naar de stad gaat
hoop ik altijd dat ze halte ziekenhuis instapt:
dan kan ik haar net zo lang nakijken
als wanneer ze halte vogelplein neemt
en zie ik haar bovendien nog een keer
voorbijkomen in de bus.

ZEER VRIJ NAAR HET CHINEES

De zon komt op. De zon gaat onder.
Langzaam telt de oude boer zijn kloten.

Cees Buddingh' verzamelde gedichten