

Gedichten in tijden van Corona

8 miljard

Over paar jaar is het dan zo ver.
Dan zijn we met zijn 8 miljarden.
Je ziet alleen nog her en der
een plekje zònder dat benarde.

Benard en vol is het immers wel
met zo'n ontzettend aantal mensen
die allemaal in hun eigen vel
hun aller eigenst leven wensen.

Opeens is daar een nieuwe griep,
Een vleermuis-virus uit Wuhan
In een oogwenk toen een ieder sliep
Was heel de wereld vuur en vlam.

Is dit een plaag of is het heel gewoon
en is het wachten slechts op een komeet
die zorgt dat onze aarde met een schone
lei zich aan 't begin van een nieuw tijdperk weet.

Leendert Jonker