

Gedichten in Tijden van Corona

EEN VOLK DAT VOOR TIRANNEN ZWICHT

Allen, die hier tesamen zijn,
de levenden, de doden,
de handbreed, die ons scheidt, is klein,
wij zijn tesamen ontboden voor het
gericht ...

Gedenk de liefste, die hier ligt,
de broeder, vriend of vader,
maar gun Uw ogen wijder zicht,
aanzie het land en alle mens tegader,
hoor dit bericht:

Wij staan tesaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.

Henk van Randwijk