

# Gedichten in Tijden van Corona

## DE VERDWIJNING VAN LEIDEN

Toen ik vanmorgen wakker werd  
trok met de mist  
ook de gemeente Leiden op.

Ik zeg jullie van rampen heb ik  
een mooie hand van schudden  
en meestal steek ik en lach wat.

Maar dit, o nee! De sfeer van  
slangeëieren in glaswol  
(er lag glaswol onder de horizon).

Ik had hier werkelijk niets mee te maken.  
ik droomde niet van oorlog.  
Ik nam geen blinden mee naar huis.

Toch had ik net bedacht (meer uit  
gewoonte) wat ik zou zeggen om deze  
verdwijning te verklaren,

Toen de radio berichtte dat na een korte  
maar daarom niet minder vreemde  
afwezigheid de stad Leiden

Weer duidelijk was waargenomen.

Zo dronk ik al heel vroeg  
koffie en jenever. De zon scheen  
en ik glimlachte bijna.

Het lag immers niet aan mijn toestel.

Frank Koenegracht