

Gedichten in tijden van Corona

Gecontroleerd sonnet

*Als heerser van een leegstaand firmament,
waar wind en meeuwen flarden stilte kerven
in Hollands licht en vlaggen leegte verven,
zo liep de koning naar het monument*

*om doden te herdenken op de Dam,
die afgezet was voor publiek. Tot God
en lucht sprak hij van vrijheid die beknot
was en herwonnen, recht dat ging en kwam.*

*Als hoeder van een weggeborgten volk,
dat zucht onder de knoet van virologen,
zo eenzaam sprak de koning op de Dam.*

*De ondergaande zon begroef een wolk
in bloedrood licht en vrije vogels vlogen.
De koning wuifde, maar zijn hand was klam.*

Sonnet voor een Europese top

*Een mens verzet geen bergen bij mooi weer,
breekt ijzer niet met handen bij genot
van kaviaar en trekt geen wereld vlot
wanneer het hem ontbreekt aan enig zeer.*

*Ellende maakt veel mogelijk. Bij storm
slaan oude zekeringen los. Gevaar
maakt inventief. Voor een verbeteraar
van heel de wereld helpt een ramp enorm.*

*Misschien dat alles ergens goed voor is
en dat de crisis ook een kans kan zijn.
Waar alles instort, moet iets nieuws bedacht.*

*Europa was verdeeldheid met vernis
van samenspraak. Misschien is dit ravijn
precies waarop de brug steeds heeft gewacht.*

Ilya Leonard Pfeijffer