

# Gedichten in Tijden van Corona

## OUDE EIK

Oude eik,  
Tors nu de sneeuw  
Die gisteren is gevallen.  
Verhef je takken  
In de grijze lucht.

Geschilderd is de eik  
Met dikke verf  
En stevige penselen,  
Zodat hij staat  
En niet omver zal gaan.

Zijn bruin  
Is groen geworden.  
Het groene nijgt naar zwart,  
Terwijl de witte sneeuw  
Zijn takken loutert.

Oude eik,  
Bewaar de aarde,  
Beschut de gronden  
Die de dorpen baarden  
Wijk nimmer.

Leendert Jonker