

Gedichten in Tijden van Corona

De dagen staan grijs
rond het bed
van de zomer. De merel
bedrinkt zich aan kersen
een lied.

De kinderen lachen want
zullen ontkomen -
De ouders verstild
weten
van niet.

Jozef Deleu

(ontvangen van Annette Donker)