

Gedichten in Tijden van Corona

Het is opgemerkt

De Noordpool brandt.

Een scherf op de mossige steppen van Groenland versterkt de zon

laat gras en dwergstruik smeulen, vlam

vatten. Maak laatste aantekeningen, zo begint het, hoog reikende kampvuren,
het Eindfeest. Het is opgemerkt. En wat dan nog.

Drink voldoende, lever geen uitzonderlijke fysiek inspanning, en laat
de boomgrens, kustlijn

oranjegloeien, zwartgroeien, verbrokkelen, met zacht gekraak instorten.

Het zijn maar constructies

van de natuur. Bouwwerken. Een ritueel offer. Wierook. Laat de kreken
branden en maak

laatste aantekeningen.

Willem Thies